

Texten är automatiskt genererad. Vi har i nuläget endast möjlighet att erbjuda transkriberingar i obearbetad form.

Norrlands podden, Glesbygd podden, Byarådet, Lantbruks podden och Hela Sverige pratar. Det finns gott om poddar som rörsig utanför storstäderna och utbudet av poddar harexploderat de senaste åren och intresset för att lyssna är stort.

Så varför är det viktigt med poddar som lyfter just landsbygdsfrågor? Kan det vara så att podden spelar en viktig roll i det demokratiska samhället? Jag heter Håkan Montelius och du lyssnar på podden Landet. En podd från landsbygd i nätverket.

Ja, enligt media barometern för 2007 så lyssnade vartredje svensk mellan 12 och 79 år på podcast någon gång per vecka.

Grunden i en podcast är ju oftast samtalet, mötet mellan människor där olika perspektiv, tankar och åsikter får komma fram och stötas och blötas. Mer podd ska vi prata om i det här avsnittet, framförallt landsbygd, poddar. Dagens panel består av 3 producenter för poddar som alla tar avstamp utanför storstads gränsen.

Hej och välkommen, säger först och främst till Terese Bengard, verksamhetsledare på Hela Sverige. Ska leva! Hej Terese! Hej! Tack så mycket för att jag får vara med i podden. Du står också bakom podden Hela Sverige pratar. Vill du säga något kort om vad den på den handlar om? För mig så handlar det om att skapa kunskap kring våra frågor, ett intresse men också vara väldigt fri från de här kanske andra urbana normerna som finns i vårt samhälle. Att faktiskt känna att här finns ett samtal som är intressant för mig. Det ska vara hög kunskapsnivå. Det ska väcka intresse helt enkelt och förhoppningsvis inspirera andra till att både föra samtal men också kanske förändra i lokalsamhället. Varmt välkommen också Susanna Lundell, tillförordnad chefredaktör på Land, lantbruk och land. Skogsbruk. Ni som producerar lantbruks podden.

Så vad pratar ni om i Lantbruks podden?

Tack så mycket också. Jättekul att få vara med här idag. Vi pratar ju podden. Lantbruksakademien görs av reportrarna på

redaktionen och det intresse och ämneskunskaper som till viss del styr innehållet. Men uppdraget som vi har är att bidra med medlemsnummer till framförallt de som är aktivare inom de gröna näringarna och många är naturligtvis medlemmar i LRF som är våra ägare. Det gör de här avsnitten som vi gör på. Avsnittet blir väldigt härligt nördiga. Vi nördas ner oss i de här poddarna och till exempel har vi ett avsnitt som handlar om hur en bonde har höjt guldhalt på sina åkrar och det har på kort tid nått över 4000 lyssnare.

Så vi ser ju verkligen att det finns ett stort intresse för att få norraner sig i olika frågor. Gräva ner sig kan man säga. Gräva ner sig? Ja. Välkommen till landet du också. Och sist men inte minst har vi Maria Gustafsson som är verksamhetsledare på Landsbygdsverket och det är ju Landsbygdsverket som står bakom just den landet. Hej Maria! Hej! Jätteroligt att vi får till det här. Ja, jag tror inte vi behöver beskriva var på den landet handlar om. Jag tror att våra lyssnare vet i ganska stor utsträckning vilka vi är. Men kul att ha med dig i podden också. Och Susanna, du var ju inne på nånting där om varför ni gör poddar? Är det framför allt för att man kan nördas ner sig i ett ämne? Skulle du säga att det är podden? Styrka? Ja, verkligen. För podden Styrka är ju att vi kan ge en halvtimmes lyssning. 20 minuters lyssning. Verkligen i ett enda ämne. Jag tror att

vi är bättre, är det. Och det är ju något som verkligen poddformatet passar för. Men vi har till exempel haft en podd om framtiden för svenskt skogsbruk. Vi har haft det. Hur jag ska skog ihop med släkten? Frågorna har varit stora nu. Man är många som som äger. Vi har haft det hur det vara mjölk, företagare. Då har vi borrarat oss i det så att det finns en sanning som ni förstår en jättestor spännvidd. Tre säger du. Är ni också en nördig podd?

Ja, om jag skulle säga att vinna en podd i den bemärkelsen att vi pratar specifikt om landsbygd och landsbygdsfrågor. Men det som vi gör är kanske mer utifrån ett samhällsperspektiv. Vi är kanske inte. Vi pratar väldigt lite, är jord och skog skajag säga, utan vi pratar mer samhällsfrågor och även om man pratar på en nationell nivå. Hur? Hur ser bilden ut av landsbygden? Hur kan man vara med och förändra så mycket politik, aktivism och den typen av frågor också?

Det är det som jag tycker så bra med det här att det blir lätt hänt attja, men nu ska vi göra en landsbygd så räcker det med en. Det gör det ju inte utan även här måste det finnas en mångfald av olikatyper av samtal som förs i det här somman säger. Ett jättebra format.

Det finns ju tusentals poddar som kanske har ett tidsperspektiv. Men det är klart att vi kan ha tusentals poddar egentligen om de här delarna och 6 på nördar ner sig i de ämnena man tycker är intressanta så att jag ska se att vi också är lagom nördiga. Absolut. Ja, Theres och Susanna, skulle ni säga att erapoddar fyller ett tomrum i medielandskapet? Jag tycker definitivt att vi gör det. Vi är inne på vår 50 fjärde. Vi har gjort den sedan 2013 började den, så det är. Det vi märker är verkligen att det är en annan som nördar ner sig på samma sätt i de här frågorna. Men det finns ett stort intresse och då är också utanför. Kanske då man alltid tänker på. Det vi märker är att frågan om jord och skog eller frågan om att leva nära att köpa närproducerat, hur producerat maten? Hur görs maten?

Mycket av de här frågorna har blivit något som alla är intresserade av och som Teresevar inne på också. Det är samma i större samhällsfrågor som. Det finns ett ökat intresse och. Ett ökat intresse för de här frågorna som jag tror att alla våra poddar kan fylla. Där kan vi komma in och ge en bild som kanske inte andra har gjort.

Men absolut. Och det syns att många av oss vill lyssna på någonting. Man kanske går en promenad eller vill ha kunskapsinhämtning. Så när man har lyssnat på alla på den landet av snitt så är det ju slut, så det måste ju fyllas på med någonting annat. Och det känner jag att det finns definitivt fler möjligheter att kunna ha fler poddar. Det känns inte som att om man ska kalla det för marknaden mättad, så jag tycker också att nu på slutet har man sett några av dessa. Det är enklare att göra det nu än vad det var när man började också 2013. Skulle jag säga så är det ju mycket enklare nu då. Då dyker de här intressanta samtalen, de här intressanta poddarna upp också så att man kan göra det själv på ett helt annat sätt. Så jag ser fram emot att det här

växer. Precis som landsbygd. Intresset har växt de senaste åren så tror jag också att poddarna kommer att växa i antal. Maria Vad säger du om det? Om det som Susanna och det säger? Jag instämmer till fullo att det är på det sättet. Och ska man jämföra den landet med det ni gör så är ju vi en podd som bygger på att alla organisationer och myndigheter som finns i landsbygd och nätverket de matar ju in liksom uppslagen kring vad det är som vi bör fördjupa oss i eller spegla i de här samtalen. Det är ju verkligen allt möjligt. Vi har ju också nörd. Podd avsnitt kan man ju verkligen säga eller åka. Visst, det kan vara allt från fiske till musik. Till författarskap och banor med samhällsutveckling. En av våra mest lyssnade poddar tror jag. Handlar det om regenerativ jordbruk, alltså CdR. Det är en väldigt bredd, men jag brukar säga att landsbygd. Nätverket är ett nätverk för. Att samla många olika sektorer, att titta på landsbygdens utveckling i dess alla dimensioner och att samla experter och gräsrotter i samma dialog. Så ska podden också skildra det. Där sitter man. Oavsett om man pratar om ämnet eller om man pratar om författarskap så är det gräsrotsnivå på gräsrotsnivå. Röster tillsammans med experter, forskare eller vad det nu kan vara politiker eller vad det nu är för någonting. Jag skulle också vilja säga att det landet är också där med till för att spränga stuprör och bygga hängarenorna. Där tänker jag då att där kompletterar ju vi som poddar varandra på ett väldigt, väldigt bra sätt och vi kan hämta ämnen från varandra. Vi kan gå vidare och utveckla dem och så är det precis som ni säger. Det behövs många poddar för att skildra landsbygden. Ingen homogen tillvaro utan den är väldigt mångfacetterad. Att intresset för poddar har ökat de senaste åren handlar ju så klart om digitaliseringen att det är lättare att göra podd. Fler gör poddar och dyker upp mer och mer nischade poddar, tänker jag. Men upplever ni också att det har funnits en brist på just landsbygd, poddar i medielandskapet, liksom att de traditionella medierna har varit dåliga på att lyfta de här frågorna?

Susanna och Tre som vi börjar med. Jag tycker inte att det har funnits så många. Jag tycker vi som sitter här representerar väl dem och att det är absolut att vi fyller ett tomrum. Men också tidningar, dagstidningar och så har vi dragit ner på bevakningen av landsbygden. Generellt har intereportrar med den specialinriktning man tittar på nyheter som en stor tidning till exempel. De anställer ju reportrar i hela Sverige. Nu har de börjat göra. Då kan man väl se att nu börjar de nosa på det som vi hela tiden har vetat att det finns väldigt mycket intressant utanför storstadsregionerna att skriva om. De har ju fortfarande inte nått ner till frågorna på samma sätt som vi kan göra i våra poddar. De har inte kunskapsmässigt kommit ifatt på det sättet. Ja, det har funnits ett tomrum. Till ersäger du. Jag kan bara hålla med. Jag har ju under de här åren som jag har jobbat med de här frågorna varit väldigt kritisk till att man upplever att att folk som lever och bor utanför våra storstäder är något som är lite konstigt och lite avvikande. Och jag köper inte det. Dels är det ju så att 158 som majoriteten av våra kommuner saknar en stad överhuvud taget i sig. Det är den bilden. Ser man tycker jag inte speciellt mycket och särskilt inte i det medielandskap som har skapats de senaste åren. Så då blir det ju så att när det skapas tomrum så vill man också fylla det med någonting. Och nu när tekniken finns där så görs ju det av folk som är intresserade av de här frågorna. Det ska inte slå ut, tycker jag, att man från framför allt public service har ett ansvar att faktiskt skildra och spegla hela Sverige. Och det är jätteviktigt. Det är ju som jag skrev här om. Ta exemplet. Vi har fortfarande inte kommit så himla långt. När jag pratar med mina medarbetare och andra nu så ser jag att vi kanske står inför en stundande backkris i Sverige. Det är verkligen illa just nu. Det är det ökade priset och det tuffare på något vis. Förhållandena som det skrivs nästan ingenting om. Jag kunde inte hitta speciellt mycket om det, men däremot bara cyklar. Jag googlade och kollade. Aftonbladet hade 337 träffar på cyklar. SVT hade en egen rubrik där det brukar stå att man gjort publiksnitt på cyklar, men ingenting om någon svensk match. Det jag försöker säga är att det är lätt att om du befinner dig på en lokal plats och bor och lever och verkar där och snubblar över Ellis Parkcyklar

och är det över det varje dag så är det också lätt hänt att du skriver om det här för att det är ett problem som finns hos dig. Jag är betydligt mer rädd för att jag ska köra på en älg eller att vägen är så dålig att det är så grop i den. Men det är inte så många som skriver. Se upp för älgar, det är det inte. En slags nationell nivå. Ett lokalt problem här. Det är det jag vill att just den här delen är att vi ska fortsätta, att fler ska upptäcka att vi måste skriva om hela landet för att också hela landet ska hållas ihop och att man ska känna igen sig i det här. Vad ser du för risker då? Om vi lever i ett land där där vissa delar så att säga faller bort från med i kartan. Men att inte synas, att inte höras, att det inte finns, det är det som skapar ett samhälle som jag tror kan i grund och botten bli ganska farligt

när man känner att någonting som vi inte med, vi får inte vara med och påverka. Då kan det ta sig uttryck på ett sätt som vi inte vill ha. Så det här handlar ju om demokrati. Det är därför man också säger att media har en viktig roll att spela när det gäller det demokratiska uppdraget.

Så jag tror att det är jätte jätteviktigt att man känner igen sig i det. Det kan jag bli ibland frustrerad över också när man från framförallt public service försöker göra det här. Att man också alltid på något vis definierar att man åker ut dit ut och det är som att man åker till ett annat land eller att man är utrikeskorrespondent och åker till Hammarstrand. Oj vad exotiskt det här var. Jag har varit en del av Sverige lika länge som jag kanske inte har varit norsk, men i alla fall. Tillräckligt länge för att vi ska vara en del av Sverige. I många tusentals år. Precis som Skåne. Exakt, ja, så att jag skulle vilja på något vis att det känns som att man känner igen sig och att man inte heller behöver förklara som att det är konstiga saker vi håller på med. Utan det här är en del många känner igen sig i den här världen. Det är många som som vet hur det är att leva och bo på våra landsbygd. Vi vill bara att det ska speglas på ett bra sätt och att vi känner igen oss i det. Ja, jag håller verkligen med dig till det jag tänker på. Det här med cyklarna tycker jag vore ett bra exempel. Det skrivs det spaltmeter om, men man måste ha körkort och bil på landsbygden. Då blir också andra frågor viktiga som var kostar diesel? Vad kostar bensin?

Det finns en massa frågor som man inte inte alls förstår hur stora de är. Jag tror verkligen att skriver man inteom hela Sverige och om landsbygden så riskerar man ett vi och domperspektiv att det blir mycket mer, mycket mer problem och mycket mer. Somdet var inne på ett demokratiproblem. Maria Var är du?

Ja, nej. Jag tycker också det är jätte viktigt att skildraatt förutsättningarna liksom ser olika ut på olika ställen. Men sen tycker jag också att det är en demokratifråga urett annat perspektiv också. Och det är ju också att visadet finns så otroligt mycket möjligheter. Det finns såotroligt mycket lösningar för våraframtida utmaningar som vi hämtar urlandsbygdens miljöer och livsvillkor i landsbygden. Så det tycker jag också är en viktig sakför vår jord att att lyfta när vi pratar om våra specifikaämnen, liksom när vi pratar om våra breda ämnen,att vi visar på att det är väldigt moderna offensiva,innovativa landsbygden som kommermed de framtids lösningarna.Det händer så otroligt mycket spännanderunt om i Sverige.

Träningsmängd podden Hela Sverige pratar. Den ärganska nystartad som du berättar. Vad tänker du om framtidenför podd? Vi är ju som ett gäng i en bubblanär vi som pratar om de här frågorna. Man märker det på vårakonferenser och man märker det när vi träffas. Det skulle ocksåvara roligt att höra andras perspektiv. Att få en bredd på det här och kanske också som vi gör just nu, att delta i andra poddar som harstora plattformar som man kanske kan prata om landsbygdsfrågor och breddaden för. Jag tror att det här är en av de viktigastesamhällsfrågorna vi har och det märker man ju också inför

en diskussion kring politiken också. Att ställa frågan kommer att vara väldigt intressant,så jag hoppas att vi sakta men säkert växer och attvi hittar nya målgrupper och att de somuppskattar att lyssna på de här frågorna känner Gudvad roligt! Snart kommer ett nytt avsnitt av hela Sverige pratar. Ser du att er podd och alla andra landsbygd poddarkan spela en roll för att påverka just den här bilden?Land, stad eller den urbana normen? Det tror jag definitivt.

Jag tror att om man får lyssna på de här intressantasmarta människorna som som kommer och besöker podden såfår

man också fler perspektiv och kanske en del aha upplevelser så att jag tror jag hoppas det i alla fall så.

Men jag tänker också på det här. Några av mina favoritpoddar podd avsnitt i podden Landet.

Handlar det om att bredda bilden eller när vi lyfte unga blåinnovatörer ett hav av potentiellamöjligheter, liksom att när det bli ren så här nästan känsla i magen.

Gud händer det här liksom. Det sprängerverkligen den gängse bilden av vad som sker i våra landsbygd. Och det när man lever självsom jag gör. Och ni andra gör det i landsbygd miljöer. Vi ser ju det runt omkring oss, men det speglas inte i den generella media och därför är det så roligt att kunna vara med och bidra till att bredda bilden.

Maria Du tipsar om några av avsnitten i podden Landet som du gillar. Susanna Om du skulle tipsa om något avsnitt i er podd som du tycker att det här är verkligen intressant. Ta chansen här och sprida till fler lyssnare. Det finns jättemånga, men jag tycker nu av våra senaste samtal om teknikutvecklingen. Just för att Maria lyfter det här är det positivt att man får in den känslan av mycket bra som görs. Det är en av våra senaste poddar där Axel Lagerfelt, som vann tävlingen då han berättade om sin innovation, spred ut censored. Sedan tycker jag man kan lyssna på om man vill bli lite peppad så där. Sedan har vi jättemånga intressanta poddar, till exempel om svenskskogsbruk. Skolfrågan har ju varit väldigt stor nu, så en av våra senaste handlar också om det. Om familjen skogsägarna. Kan verkligen varmt rekommendera nummer 53 av Landsbygdspartiet finns. Det finns så kan man enkelt lyssna på. Man tänker också på en framtid. Vad kan vi göra för att lyfta de här frågorna som är självklara för oss i podden men som många andra inte har lika stor koll på. Där har vi faktiskt ett spännande projekt som går lite utanför det här med ett bokprojekt så vi kommer komma efter med en bok som handlar om skogen som är en av våra heta ämnen där vi kommer att göra en bok som lyfter perspektivet. Familjen, skogsägarna och skogsägarna har inte så mycket. Om man har ett annat skogsbruk. Är det här en bok som byggvidare på. Våra poddar, vår journalistik och blir en bok. Så jag tänker att det som vi pratar om här som vi ser att det behöver nå ut till flera



viktiga frågor. Det kan man ju hitta olikasätt på det sättet. Bok 1000 tidningar. Har det, men innan vi avslutar här så skadu också få tipsa om ett av era bästa avsnitt.

Att det är helt omöjligt att veta när man är förälder.

Jag har fem stycken podd avsnitt som Mina små babies är här nu och tycker om alla likamycket, eller hur? Klas Fritzon pratar om byråkrati och biceps. Vem skulle inte vilja lyssna på det? Mattias Warg pratar inte om Mattias Wargeller om Warg utan mer om plats, hierarkier superintressant. I avsnitt Anna Kristina listas Kvinnors kamp och kraft skulle jag säga på våralandsbygden. Jag åkte upp till Norge och träffade Finlands aktivister. Vill man prata om kust och inland och den hierarkin så är det superintressant att lyssna på. Och snart kommer då landsbygdens drömmardär. Årets lantbruks utvecklare tillsammans med Bondesöker fru Jennifer pratar om hur man kan skapa utveckling av ödehus i vår landsbygd. Så att de fem avsnitt man kan lyssna på allihopa.

Jag rekommenderar. Vem vill inte lyssna på Finlands aktivister, tänker jag rent spontant. Tre Stengård, Susanna Lundell och Maria Gustavsson. Stort tack för att ni var med i det här avsnittet av podden Landet och. Lycka till med era fortsätta på där! Tack detsamma! Tack så mycket! Tack ska ni ha! Och det här podd avsnittet är slutför i dag. Tack för att du har lyssnat! Redaktör för avsnittet var inne i ett block och podden produceras av Lantbruks nätverket.